

Πρόεδρος ΧΕΝ Ελλάδος & Πρόεδρος Παγκόσμιας ΧΕΝ

Αθηνά Τσουδερού – Αθανασίου (1920 – 2008)



Η Αθηνά Αθανασίου από νεαρή ηλικία αφοσιώθηκε στις αρχές της ΧΕΝ που έχει ως στόχο την ανάπτυξη, την πρόοδο και την ισοτιμία της Γυναίκας.

Κόρη του πρωθυπουργού της Ελλάδας, Εμμανουήλ Τσουδερού, δούλεψε και μαθήτευσε κοντά στον πατέρα της, και ως εκ τούτου η ενασχόλησή της με την πολιτική θα ήταν η φυσική οδός για να υπηρετήσει τα κοινά. Εκείνη όμως πίστευε βαθιά στην ανιδιοτέλεια και στην αποτελεσματικότητα του εθελοντισμού που, όπως έλεγε, διαμορφώνει τον πολίτη του κόσμου. Έτσι, επέλεξε τον δρόμο της εθελοντικής κοινωνικής δράσης μέσω της ΧΕΝ.

Υπό την προεδρεία της, όταν η Ελλάδα βρισκόταν στη φάση της αστυφιλίας, της φτώχειας και της μετανάστευσης, δημιούργησε στη ΧΕΝ τις υποδομές για να στεγάσει και να σιτίσει τη Νέα Γυναίκα. Της εξασφάλισε εκπαίδευση ώστε να αποκτήσει επαγγελματικά προσόντα για να αναζητήσει εργασία.

Ήξερε να εμπνέει τους συνεργάτες της, να τους μεταδίδει τον ενθουσιασμό, την πίστη για το έργο, στο οποίο εκείνη τόσο βαθιά και ακλόνητα πίστευε. Οι ηγετικές της ικανότητες αναγνωρίστηκαν σε παγκόσμιο επίπεδο, όταν οι, περίπου 100, εθνικές ΧΕΝ των πέντε ηπείρων, την εξέλεξαν για δύο θητείες πρόεδρο της Παγκόσμιας ΧΕΝ (1967 – 1975).

Στις ομιλίες της δεν χρησιμοποιούσε ποτέ το πρώτο πρόσωπο, τη λέξη ΕΓΩ. Στο λόγο της κυριαρχούσαν οι λέξεις εμείς, εσείς, οι πριν από μας, οι νέοι... Και το εννούσε!

Ενδεικτικό του χαρακτήρα της το απόσπασμα που ακολουθεί , από την ομιλία που έκανε προς τα μέλη της ΧΕΝ Ελλάδος για την εκλογή της στο ύπατο αξίωμα της προέδρου της Παγκόσμιας ΧΕΝ: «...Σήμερα είχαμε μια μεγάλη τιμή, μια τιμή που σας ανήκει. Μία από σας εξελέγη πρόεδρο της Παγκόσμιας ΧΕΝ. Ναι, μια για σας! Γιατί μόνο χάρις στο ότι ανήκω, δημιουργήθηκα, ωρίμασα μέσα στην ομάδα μας, ήταν δυνατό να μας ζητήσει ο κόσμος να υπηρετήσουμε όλες μαζί, δί' εμού, στη θέση αυτή... Μετά από λίγο αρχίζουν οι καινούργιες μας υποχρεώσεις. Ετοιμασθείτε. Μόνο μαζί θα μπορέσουμε να τις βγάλουμε στ' ανοιχτά...»

Η Αθηνά Αθανασίου παραμένει μέχρι σήμερα σημείο αναφοράς για πάμπολλες γυναίκες, κάθε εθνικότητας και φυλής, οι οποίες ακολουθούν τους δρόμους που εκείνη χάραξε. Όσα από τα μέλη της ΧΕΝ είχαν την τύχη να γνωρίσουν την Αθηνά Αθανασίου και να συνεργαστούν μαζί της, στη μνήμη του ακέραια διατηρούν τη μοναδικότητα του σπάνιου ήθους της, αφού στη ζωή της πρώτευαν όχι τα λόγια αλλά οι πράξεις.